



## Persbericht Klokk d.d. 11-06-2015.

### inzake

### “Instelling tribunaal voor bisschoppen door Paus Franciscus”.

Paus Franciscus heeft de belangrijkste stap gezet in het misbruikdossier tot dusver. De vele uitspraken die hij eerder gedaan heeft krijgen nu een vervolg in een “daad”.

Deze stap is belangrijk omdat bisschoppen nu verantwoordelijk zijn gemaakt voor het misbruik in hun diocees. “Wegkijken” wordt nu een daad van nalatigheid! De volgende stap is dat het niet erkennen en niet herstellen van de schade als nalatigheid kan worden veroordeeld.

Voor slachtoffers in Nederland, maar ook daarbuiten is dat niet alleen morele steun, maar ook een praktisch instrument om bisschoppen tot actie te bewegen.

Met pijn in het hart moesten slachtoffers ervaren dat de aangeklaagden vrijuit gingen, omdat zij waren overleden of, indien levend, hun ontkenning zonder meer werd geloofd!

Door dit tribunaal wordt het rechtsgevoel enigszins hersteld: de nalatigheid en medeplichtigheid blijft niet onbesproken en wordt hopelijk bestraft.

Het voorstel van de paus doet nog geen uitspraak over de **sancties en hoe transparant** de “hoorzittingen” van het tribunaal zullen zijn. Nu moet de Congregatie voor de Geloofsleer dit uitvoeren. Dit soort “tribunalen hoort “onafhankelijk” te zijn om iedere schijn van toch weer toedekken te vermijden. De ervaring leert ook dat dit tribunaal zich niet moet beperken tot bisschoppen, ook kardinalen blijven weg te kijken.

Naast de seculieren moet er ook gekeken worden naar de hogere oversten van orden en congregaties die ongestraft konden ontkennen of slachtoffers met persoonswisselingen confronteerden i.p.v. te erkennen dat leden van hun congregatie zich schuldig maakten aan seksueel kindermisbruik. Bisschoppen en oversten zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de misdaden tegen kinderen, maar wel ernstig nalatig als zij de slachtoffers niet erkennen en hen niet ondersteunen in hun moeizame weg naar herstel.

De eerste stappen zijn gezet.

Nu het vervolg: worden het lange rijen bisschoppen voor de poort van het tribunaal of glipt er af en toe een via een zijdeur naar binnen en snel weer naar buiten?

De “slachtoffers aller landen” horen graag waar zij de kandidaten kunnen aanmelden om gehoord te worden door het tribunaal!

Guido Klabbers, voorzitter Stichting KLOKK

Tel. 06-461 88 350 [guido@klokk.nl](mailto:guido@klokk.nl)