

Monumentaal.....

Vrijdag 21 april wordt een monument onthuld. Er is jaren aan gewerkt.

Het monument heet “De weg naar verzoening”.

Dit monument komt te staan op een veilige plek in een ommuurd Roermonds stadsparkje. Of het wordt opgenomen in de VVV wandelroute langs monumenten is de vraag. Waarschijnlijk blijft het verder onopgemerkt.

Het heeft in de aanloop naar de onthulling wel aandacht getrokken.

Stichting KLOKK heeft de uitnodiging van de kunstenaar om aanwezig te zijn bij de inzegening door de vicaris-generaal Mgr. Hubert Schnackers afgeslagen.

Wij hebben er een reden voor die wij, nu de pers ons daarnaar vraagt, ook zeker niet willen onthouden aan de bezoekers van onze website:

Stichting KLOKK ziet geen rol om verzoening te bewerkstelligen tussen slachtoffers en daders. Dat is een persoonlijke zaak. Wij weten dat bijv. in de mediation slachtoffers en aangeklaagden elkaar hebben ontmoet en begrip hebben ervaren en erkenning van het misbruik.

Wij weten ook dat veel mensen géén erkenning hebben ervaren en dat hun zaak door ontbrekend steunbewijs niet gegrond is verklaard.

Wij weten dat de wonden die in de klachtenprocedure opnieuw zijn opengereten soms nauwelijks meer te helen zijn. Wij weten dat de RKK het oplossen van het “misbruikdossier RKK” heeft overgelaten aan enkele mensen in bisdommen en congregaties, maar dat velen zijn blijven wegstaren.

Met die wetenschap vinden wij het onmogelijk om ons te verbinden aan een monument dat de schijn moet ophouden, dat er na 7 jaar sprake kan zijn van verzoening.

Voor wie het gelukt is zich te verzoenen met hun dader(s) hebben wij groot respect. Dat gebeurt soms.

Wij begrijpen al die lotgenoten die decennia in eenzaamheid met hun ervaringen geworsteld hebben om hun hoofd boven water te houden en nog

Blog van Guido Klabbers d.d. 20-04-2017.

iets van het leven te maken. Sommigen is dat wonderwel gelukt, velen voelen nog dagelijks de pijn.

Dat alles maakt het voor ons onmogelijk om ons te verheugen in de onthulling en ook nog inzegening van dit monument.

De RKK had zélf een stap kunnen zetten om “pontificaal” voor een basiliek of kathedraal een herinneringsmonument te plaatsen, ter nagedachtenis van de kinderen die na het misbruik hun leven beëindigden of wier leven door het misbruik is geruïneerd.

Zo’n stap zou onze steun krijgen.

Guido Klabbers, voorzitter Stichting KLOKK,

20 april 2017.