

# België en de dag van “kindermisbruik”.

Zaterdag 8 april is in België een bijzondere dag. Dan wordt stilgestaan bij “kindermisbruik”. Een geweldig initiatief zeker in de aanloop naar wat voor de RKK “De Goede Week” is. De dag wordt daarmee verbonden met het herdenken van lijden, maar ook vanwege Palmzondag met de (valse) euforie.

In België werd de term **Schuldig Verzuim** gemunt door Rik Devillé, de voorvechter voor mensenrechten in de Kerk.

De dag brengt het Schuldig Verzuim in beeld. In België, maar is ook voor Nederland is dit een signaal. Eigenlijk voor heel Europa.

De afgelopen 7 jaren ligt het misbruik in de RKK onder een vergrootglas in Nederland. Sinds het Rapport Deetman is gewerkt om de schade die het misbruik heeft aangericht in beeld te krijgen, te benoemen en met slachtoffers te werken aan herstel.

Voor velen is hun leven teveel verwoest om werkelijk herstel mogelijk te maken.

De regelingen hebben vaak door hun juridische aanpak de verbinding verhinderd die nodig is om tot herstel te komen. In veel gevallen gelukkig zijn mensen weer in staat gebleken hun leven op te pakken en vooruit te kijken.

Misbruik van kinderen is geen uniek probleem binnen de RKK gebleken. Ook binnen de door de overheid gecontroleerde instituties als kinderbescherming en jeugdzorg, blinden- en dovenzorg is zwaar misbruik vastgesteld.

Waar eerder nog een onderscheid tussen seksueel en ander misbruik werd gemaakt werd toch snel duidelijk dat de verschillende vormen van misbruik allemaal takken waren van de zelfde boom. Mogelijk gemaakt door systemen van machtsuitoefening over kinderen zonder controle en zonder dat volwassenen zich bekommerden om de signalen die kinderen af gaven: **het Schuldig Verzuim!**

Nog steeds komen nieuwe misbruikschandalen boven water, in de sportwereld en de vermaak industrie waar macht misbruikt wordt ten koste van kinderen.

Wij weten via het dossier Misbruik in de RKK hoe groot de schade is die is toegebracht aan kinderen, omdat wij weten hoe die slachtoffers de afgelopen decennia geleden hebben onder het misbruik en schade ondervonden in het privéleven, maatschappelijke loopbaan, en gezondheid.

Teveel slachtoffers hebben vroegtijdig een einde gemaakt aan hun leven.

Inmiddels kijkt de wereld weer weg als het om kinderen gaat. De vluchtelingenstroom uit m.n. Syrië heeft veel kinderen van hun ouders gescheiden. Zelfstandig zoeken zij noodgedwongen hun weg. Zij zijn ongewenst in Europa, de muren zijn voor hen te hoog. De “beschaafde” christelijke landen die zo graag hun “cultuur en waarden en normen” beschermen tegen de vreemde invloeden uit de niet christelijke wereld, veroorloven zich weg te kijken van wat deze uiterst kwetsbare kinderen overkomt.

Wie vraagt zich nog af wat er met de vele tienduizenden Syrische kinderen gebeurt in o.a. Turkse naaiateliers, die zijn overgeleverd aan mensenhandelaren op de Balkan en het Midden-Oosten. Wie

bekommert zich om slachtoffertjes van de orgaan maffia? Hoe zijn zij, die het overleven, er aan toe over pakweg 10-20-30-40 jaar?

Kinderen hebben overal ter wereld recht op bescherming (veiligheid, onderdak en voeding) en onderwijs ongeacht het ras of geloof of herkomst.

Nederlandse christelijke partijen beschermen graag het ongeboren leven maar kijken nu weg als het gaat om bestaand leven dat niet van hun denominatie is.

Nederland zou met de lessen van het misbruik en de eigen grondwet in gedachte, ruimhartig onderdak moeten geven aan vluchtelingenkinderen en steun geven aan de organisaties die zich voor deze groep inspannen. Dat is preventiebeleid.

**“Opvang in de regio” is in geval van deze kinderen een dooddoener, een vorm van weggijken.**

Het misbruikschandaal is nog niet voorbij. Er is alle reden voor een Europese dag om kindermisbruik in alle vormen aan de kaak te stellen en kerkelijke en politieke leiders ter verantwoording te roepen wegens Schuldig Verzuim.....

Guido Klabbers,

Voorzitter Stichting KLOKK,

d.d. 07-04-2017.